

Veckobrev v. 38

Hej!

Ännu en fartfylld vecka börjar närma sig sitt slut. Denna vecka har varit fylld med aktiviteter, både inomhus och utomhus. Niklas har haft Temastart med sin grupp, vi har varit på gemensam utflykt i Långbro Park och mycket lek i Lillaparken.

Måndag: Corinne och Ingrid sjuka. På förmiddagen lekte vi ute i Lillaparken och Ruben bjöd på egenplockade plommon vid fruktstunden. Vår vikarie Anna bjöd på kycklinggryta med bulgur till lunch. På eftermiddagen var vi ute i Lillaparken.



Tisdag: Corinne och Ingrid sjuka. Temastart för Niklas grupp. Vi tittar på film om batterier och hur farliga de kan vara om de hamnar i naturen. Iris mamma Anna bjöd på mumsig potatissoppa med nybakat bröd. Alla barn fick tidningen "Bamse och skräptjyven" med sig hem.



Onsdag: Corinne och Ingrid sjuka. Gemensam utflykt till Långbroparken. Vi letade skräp, lekte kurragömma, lekte "valross", fruktstund, lunch och vila. Vi hann till och med utöva kottkonst där vi även blandade in matematiska övningar. Sedan bar det av hemåt till Lillaparken.



Torsdag: Martin sjuk. Vi hälsar Ingrid välkommen tillbaka☺. Lek i parken, där Ruben "byggde" en väg som alla var välkomna att köra på. Till lunch åt vi kycklinggryta, potatismos och blomkål. Ingen temastart för Irma då för hög frånvaro bland barnen satte stopp för det. Vi hoppas på en start nästa vecka istället.



Fredag: Martin sjuk. Barnen har byggt lerkrukor med Irma. Till lunch har vi ätit makaronilåda. Irma hem efter lunch, sjuk☹.

Nästa vecka:

Måndag: Temastart med Corinne

Tisdag: Tema med Niklas. Till detta tematillfälle skulle barnen, (Nicole, Melanie, Hildur, Lykke och Sixten), behöva en skokartong med sig.

Onsdag: Utflykt

Torsdag: Tema med Irma.

Fredag: